



Verlag bezoek van de Palestijnse vrouwen aan Nederland 2011



Ze kwamen namens het Soemoed verhalenhuis van het Arabic Educational Institute uit Bethlehem, op uitnodiging van de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente – Bethlehem. Het Soemoed verhalenhuis is opgericht na het verblijf van de vorige groep vrouwen in 2006, naar voorbeeld van ons Huis van Verhalen.

Doel van het bezoek:

Even op adem komen in een tijd van spanning en zorg. Daarnaast training in het communiceren over de moeilijke situatie waarin ze verkeren in het Midden-Oosten met anderen, die er misschien met een andere blik naar kijken. Leren optreden als ambassadeur voor Palestina, waarin het non-violence (zonder geweld) optreden zeer belangrijk is. Netwerken opbouwen voor vrouwen, om inspiratie op nieuwe contacten te ontwikkelen. Zodat er meer Internationale aandacht komt voor het probleem in het Midden-Oosten en het Soemoed verhalenhuis. Het programma was een mix van ontspanning, training, uitwisseling van informatie..

In het programma waren diverse onderdelen:

- een bezoek aan de synagoge en een gesprek met *Els Denneboom*, een Joodse vrouw uit Enschede

- een bezoek aan het vrouwenhuis Kadera met informatie Jeugdpolitie en bureau Jeugdzorg
- een bezoek aan de kinderopvang Kidsstop, waar iemand aanwezig was, die Arabisch sprak
- een stadswandeling

Er waren workshops:

- verhalen vertellen in het Huis van Verhalen
- schilderen naar aanleiding van teksten
- geweldloos opvoeden
- meditatieve Yoga

Ontmoetingen met meerdere vrouwengroepen en de Wonne, waarbij soms presentaties werden gegeven. De dames hebben meegewerkt aan de Vredesbijeenkomst in Prismare en aan de oecumenische kerkdienst in het kader van de Vredesweek in de Jacobuskerk. Er was een interview met Theo Krabbe van Tubantia. Natuurlijk waren er ook ontspanningmomenten, waarbij het winkelen duidelijk favoriet was. Ook van het dansen, de wandeling in het bos en het koken hebben ze genoten.

De week werd afgesloten met een jembee sessie en een barbecue in de buitenlucht. De ongekende ervaring van de vrijheid om zich te bewegen, zonder chequepointes en politiecontroles was voor hen uniek. Ze typeerden hun leven in Bethlehem als "gevangen als een vogel in een kooi". Ze konden genieten van de groene natuur en dieren in Nederland.

Het waren zeer gemotiveerde vrouwen om hun verhalen te vertellen, waarbij steeds naar voren kwam dat het ontbreken van vrijheid een essentieel gemis is. En het leven in voortdurende spanning veel energie vraagt. Ze waren sterk betrokken bij elk onderdeel van de week en genoten van de ontmoetingen en ontspanningsmomenten. Het waren pittige vrouwen, die duidelijk wisten wat ze wilden. Zo wilden ze perse naar Amsterdam, wat op de laatste dag ook mogelijk was. Ze waren dankbaar voor alles wat ze hier mochten en konden beleven en gingen letterlijk en figuurlijk met veel bagage terug naar huis.

Ook wij hebben genoten en veel van ze geleerd.