



## Verslag bezoek AEI vrouwengroep aan Nederland

6-15 Oktober 2008

Op 6 Oktober was het eindelijk zover, het bezoek van 10 Palestijnse vrouwen aan Nederland, waar we zo lang naar uitgekeken hadden en met zoveel energie voorbereid hadden! Twee jaar daarvoor waren we als groep vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden naar Bethlehem gereisd. Daar kregen we een warme ontvangst bij het Arab-Educational Institute (het Arabisch Onderwijs Instituut [www.aeicenter.org](http://www.aeicenter.org)), die voor ons een programma geregeld hadden met bezoeken aan diverse maatschappelijke organisaties. Het verslag hiervan kunt u ook vinden op onze website [www.kleinkanveel.nl](http://www.kleinkanveel.nl).

Vanaf het begin van deze studiereis, die destijds geïnitieerd werd door de bezielende leiding van Kees Kuyvenhoeven, was het de bedoeling om een tegenbezoek te organiseren voor vrouwen van het AEI, van wie sommigen nog nooit eerder in het buitenland geweest waren. Het doel van dit bezoek was vierledig: (a) ontspanning; (b) bewustwording; (c) uitwisseling en dialoog; (d) ontwikkelen van capaciteit.

Allereerst wilden we ze de gelegenheid bieden om even op adem te komen in een ontspannen setting; een setting zonder politie, en checkpoints, een leven in een vrij land. Daarnaast wilden ze graag kennismaken met een andere cultuur en groeperingen in Nederland en meer te weten komen over Nederland en bepaalde thema's in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld intercultureel samenleven; de beleving van religie; gezinsleven; en huiselijk geweld. Een bezoek en uitgebreide voorlichting door de Politie Enschede over huiselijk geweld leidde tot een levendige discussie, en droeg daar zeker toe bij.

Verder wilden ze, met hun bezoek, bijdragen aan de positieve bewustwording over de levensomstandigheden van de Palestijnen in de West-bank, en hoe zij, in hun dagelijkse leven, op een *vreedzame* manier proberen samen te leven. Daartoe gingen ze in gesprek met andere vrouwen (Stichting Internationale Vrouwen Enschede); organisaties met een kerkelijke achtergrond (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkeling; diakonieën, doopsgezinden); maar ook op publiek in het algemeen, bijvoorbeeld door discussie bijeenkomsten in de bibliotheek in Almelo, exposities bij de bibliotheek in Almelo en Enschede, radio uitzending, en een interview met de Twentsche-Courant Tubantia. Verder hebben ze, samen met onze vrouwengroep, presentaties gegeven op drie verschillende middelbare scholen in Enschede bij – in totaal – zeven klassen. Tijdens deze presentaties,

die ondersteund werden met foto's en video, kwamen vaak zeer geïnteresseerde vragen van leerlingen naar voren en een levendige discussie op gang.

Tot slot waren diverse activiteiten gericht op 'capaciteit', bijvoorbeeld in het kennismaken met diverse werkvormen, met het 'Huis van Verhalen', en met een training over genderverschillen, vertrouwen, macht en eigen kunnen. Sommige van deze methodes werden bijzonder bruikbaar geacht en er werd dan ook actief nagedacht hoe dit in hun eigen werk m.b.t. bewustwording, dialoog en onderling begrip kon worden toegepast. Het bezoek aan het Huis van Verhalen bleek hierbij een bijzonder goede keuze te zijn. Vrij snel na het bezoek werd een voorstel geformuleerd om ook in Bethlehem, in het 'vredeshuis' vlak bij de muur naast het Graf van Rachel, een 'huis van verhalen' te creëren waar bezoekers kunnen luisteren en kijken naar levensverhalen van Palestijnse vrouwen.

De gezamenlijke dienst op zondag in de Opstandingskerk werd door iedereen bijzonder gewaardeerd, evenals het forum waarin belangstellenden vragen konden stellen over het werk van het AEI en de vrouwengroep. Ook was er de gelegenheid om kennis te maken met intercultureel bijbel/Koran lezen.

Uiteraard mocht ontspanning niet ontbreken, daarom werd een bezoek (met Huifkar) aan Ootmarsum gebracht, en hadden we diverse activiteiten georganiseerd, zoals zingen met een intercultureel koor, volksdansen, schilderen aan de hand van een thema, en gezamenlijk koken.

De evaluatie wees uit dat het bezoek, in vrijwel alle opzichten, bijzonder geslaagd was; en dat blijvend contact en gezamenlijke activiteiten buitengewoon gewaardeerd werden. Dit bezoek was echter niet mogelijk geweest, zonder de zorgvuldige voorbereiding van alle leden van de Oecumenische Vrouwengroep Twente Bethlehem, de bijdragen van alle externe organisaties in het mede organiseren van activiteiten, en het financieel ondersteunen van deze activiteiten. Hoewel het onmogelijk is om iedereen hier bij naam te noemen, willen we in het bijzonder de volgende organisaties bedanken:

- Kerk in Actie
- Vrouwensynode
- Hervormde gemeente Glanerbrug
- Stichting Granum
- Wijkkerkeraad Samen op Weg
- Hervormde Diaconie Haaksbergen
- De Eschpoort, Enschede
- Montage Zink Koperwerken, Enschede
- Diaconie Deta kerk, Enschede
- PKN Nederland
- Doopsgezinde gemeente Oldenzaal

- ZWO commissie, Enschede
- Diaconie Oldenzaal
- Diaconie Wierden
- Studenten Pastoraat Enschede
- Collecte Ter nagedachtenis van Roswitha Walther
- Dhr Oude Wesselink ( gift nav 25 jarig jubileum )
- Familie bijeenkomst fam. Van Rooy
- En vele, vele particulieren.....

U kunt het programma van het bezoek (Engelstalig), foto's van het bezoek, de samenvatting van de evaluatie (Engelstalig) en het verslag door de vrouwengroep van het AEI (Engelstalig) allemaal vinden op onze website [www.kleinkanveel.nl](http://www.kleinkanveel.nl)



