



Jaarverslag 2011

Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente- Bethlehem

Voorwoord

Een jaar vliegt voorbij. Terugkijkend kunnen we ons verheugen op het bezoek dat zes Palestijnse vrouwen ons in september brachten. We zijn er trots op dat dit ons weer is gelukt met steun van het AEI (Arab Educational Institute) en KerkinActie!

Er is een aantal activiteiten geweest, die redelijk tot goed bezocht werden. Overduidelijk bleek dat er veel belangstelling is voor de positie van mensen in de Palestijnse gebieden en de mensen in Israël. Het blijkt dat mensen vragen hebben voortkomend uit de loyaliteit naar Israël en het meevoelen met het onrecht in Palestina. Vooral in de kerken speelt dit dilemma. We herkennen ons hierin.

We zijn dan ook blij dat we konden meewerken aan het boekje Bidt Jeruzalem Vrede toe, dat in juni werd gepresenteerd in een feestelijke bijeenkomst.

Ondanks het feit dat we met een kleine groep vrouwen proberen onze doelstellingen waar te maken, mogen we ons verheugen in een landelijke bekendheid en steun. Ook in Twente – in het bijzonder in Enschede – weten mensen ons te vinden voor informatie. Met een aantal organisaties is een goede samenwerking, die voor allen vruchtbaar is.

2011 was een spannend jaar:

- In de Arabische wereld waren nieuwe ontwikkelingen: regimes vielen en de stem van het volk, waaronder vrouwen, werd luider. Er is een roep om democratie, meer gerechtigheid en ruimte om te kunnen leven. Ook in de Palestijnse gebieden klinken geluiden om met geweldloos verzet te komen tot een vreedzame oplossing met Israël. we denken aan het Kairos Palestina document Uur der waarheid. Wij volgden deze ontwikkelingen met spanning en zullen deze ook blijven volgen, want soms lijkt vrede helaas nog ver te zoeken.
- Een aantal vrouwen uit Bethlehem kwam naar Twente. we deelden elkaars kracht leerden van elkaar en lieten hen ervaren dat zij niet alleen staan. Wij willen hun verhalen blijven doorgeven, ook in 2012.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website www.kleinkanveel.nl

U kunt daar ook contact met ons opnemen met vragen of om een presentatie aan te vragen .

Namens de Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente – Bethlehem,
Wil van de Meeberg.

Algemeen

De Stichting Oecumenische Vrouwengroep Twente – Bethlehem is opgericht op 28 augustus 2007 en is gevestigd te Enschede.

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08160352.

Doelstelling

1. De Stichting heeft ten doel:

Het leveren van een bijdrage aan de uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen tussen de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem en de deelnemers van het Arab Educational Institute AEI, in het bijzonder de Palestijnse vrouwen die hiervan deel uitmaken.

Het leveren van een bijdrage aan een proces van bewustwording binnen de Nederlandse samenleving van de situatie waaronder de Palestijnse bevolking leeft, met daarbij bijzondere aandacht voor de initiatieven die bijdragen aan dialoog en onderling begrip in het Midden Oosten.

Het bevorderen en uitwisselen van contacten met andere organisaties die zich bezighouden met de situatie in Palestijns gebied en met de dialoog in het Midden Oosten en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zonder dat de Stichting enig winstoogmerk heeft, alles in de ruimste zin des woords.

2. De Stichting tracht haar doel; ondermeer te verwezenlijken door;

Het houden casu quo het laten houden van lezingen en het geven van voorlichting betreffende diverse onderwerpen aangaande de situatie in Palestijns gebied, waaronder de initiatieven die bijdragen aan de dialoog en al wat daarmee samenhangt, evenals het verrichten van daarbij behorende nevenactiviteiten.

Het benaderen van Nederlandse organisaties – waaronder Kerken – die een bijdrage kunnen leveren aan de dialoog in het Midden Oosten.

3. Alles wat met het voorafgaande verband houdt.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt algemeen bestuur genoemd en bestaat uit maximaal 20 leden. Uit dit algemeen bestuur zijn een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene leden benoemt, zij vormen samen het Dagelijks Bestuur.

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn nadien nog eenmaal herkiesbaar.

De Stichting werkt samen met Vrienden van Sabeel Nederland, Kerk in Actie, de Kerngroep Landelijke Vrouwen Dialoog, Het Huis van Verhalen, de Raad van Kerken in Enschede, Enschede voor Vrede, de Raad van Levensbeschouwing en Religie Enschede, de Centrale

Diaconie van de Protestantse Gemeente Enschede en de Detakerk. Ook is er een contact met de Olijfbomencampagne Houd Hoop Levend, waarbij het bestuur twee olijfbomen sponsort.

Bestuurswisseling

Er zijn in 2011 geen nieuwe leden toegetreden tot de Stichting. Ook de pogingen om nieuwe leden te werven hebben niet tot een positief resultaat geleid.

Rooster van aftreden

Er zijn in 2011 geen bestuurswisselingen geweest.

Vergaderingen

De vergaderingen in 2011 zijn door ziekten van leden wisselend bezocht. Dit is de reden geweest om als algemeen en dagelijks bestuur gezamenlijk te vergaderen. In 2011 zijn er vijf vergaderingen geweest. Om leemten te kunnen ondervangen is er veel contact via de mail geweest. Daardoor werd tijd bespaard, maar bovenal kon elk bestuurlid goed geïnformeerd blijven en haar stem laten horen. Daarnaast is de Programmacommissie veelvuldig bijeen geweest om het bezoek van Palestijnse vrouwen in september voor te bereiden.

Ondanks het feit dat we kampten met veel ziekte in het bestuur hebben we veel positieve evenementen gekend. Er zijn in 2011 veel activiteiten georganiseerd. Dit leverde veel inspiratie op maar zorgde tegelijkertijd voor een bezinning op de toekomst. Het jaar werd in ieder geval afgesloten met een voornemen van zeven vrouwen om hun bestuursfunctie neer te leggen. Daarvoor waren een aantal moverende redenen. Helaas is het niet gelukt om nieuwe contacten bereid te vinden toe te treden tot het Bestuur. De overgebleven bestuursleden beraden zich over een doorstart. Daarbij is het van belang de contacten met het Arab Educational Institute (AEI) en de vrouwen in Bethlehem te continueren..

Website.

De website is onderhouden door Rachel Kremer en verdient doorlopende aandacht om de informatie actueel te houden en aantrekkelijk voor buitenstaanders .

Activiteiten.

Om regionale en landelijke betrokkenen op de hoogte te brengen van de activiteiten van de Stichting is er voor gekozen om dit in de vorm van een jaarlijkse nieuwsbrief te doen. Deze nieuwsbrief is ook vertaald in het Engels en verstuurd naar de relaties in Bethlehem. Deze nieuwsbrief is goed ontvangen en wordt als activiteiten overzicht opgenomen in het jaarverslag.

Nieuwsbrief Jaargang 2, nummer 2

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de Oecumenische Vrouwengroep Twente- Bethlehem. Opgericht in 2006 naar aanleiding van een reis naar Bethlehem om gezinnen met kinderen te ontmoeten in Palestijns gebied. Deze ontmoeting heeft geleid tot verregaande contacten en activiteiten om de kracht van de vrouwen onder moeilijke omstandigheden onder het

voetlicht te brengen van (voorlopig) de Twentse bevolking.

Deze nieuwsbrief omvat een overzicht van 2011. Voor de voorgaande jaren verwijs ik u naar de website www.kleinkanveel.nl



Contacten met het AEI.

Meer dan andere jaren is er veelvuldig contact geweest met het AEI. In het voorjaar van 2011 bezochten twee bestuursleden Bethlehem. Els du Rieu bezocht de 8st Internationale Conferentie van Sabeel "Challenging the Empire, God, faithfulness and resistance" en een conferentie georganiseerd door het AEI over Islamitisch en Christelijk Godsdienst onderwijs in de Palestijnse gebieden. Irna van der Molen was op werkbezoek en kon gelijktijdig Bethlehem bezoeken.

Hun komst werd op hoge prijs gesteld door de vrouwen van Bethlehem en het management van het AEI. Tegelijk kan er efficiënter en beter worden overlegd over stappen die de Oecumenische Vrouwengroep kan nemen. Elkaar zien en spreken geeft meer verbondenheid dan mailen. Hoe snel en handig dit ook kan zijn!

De contacten bleven niet zonder gevolgen, want vanuit het AEI werden ook bezoeken gebracht aan Enschede.

Filmavond met Toine van Teeffelen, lid van het management van het AEI.

Met Toine, die vloeiend Nederlands spreekt, onderhoudt het bestuur goede contacten. We waardeerden het dat Toine ons in maart wilde bezoeken om in een openbare bijeenkomst in Prismare meer te vertellen over de situatie in Bethlehem. Over de spanningen vanwege de Arabische Lente, de zorg om gewelddoos en weerbaar te blijven, de jongeren goed te begeleiden. Het vraagt veel van de mensen om het vol te houden onder de bezetting. Ze zien vaak geen perspectieven en jongeren trekken veel weg naar het buitenland. Men spreekt elkaar aan op soemoed - vasthoudendheid en de rug recht houden - en probeert hier vanuit het AEI vorm aan te geven. Het Sumud Story House, ontstaan na het bezoek van de Palestijnse vrouwen in 2008, naar model van het Huis van Verhalen in Enschede levert hieraan een goede bijdrage. Vooral vrouwen zijn actief in het Soemoed House.

De opkomst voor deze avond was goed. Mensen waren keken geïnteresseerd naar "Fragments of a lost Palestine" de uit Bethlehem meegenomen documentaire van Irma Marcos (2010).

Presentaties.

Na de reis in 2010 naar Palestina is er een nieuwe Powerpointpresentatie gemaakt. Deze presentatie biedt een goed overzicht van de ontwikkelingen in zowel Israël als op de westoever, waar Bethlehem ligt. Deze presentatie werd vier maal getoond: In de Remonstrantse Gemeente Twente in Hengelo, het Leger des Heils in Enschede, in een openbare avond in de Richtershof in Haaksbergen, en bij de Raad van kerken in Enschede. Er was weinig vraag naar een presentatie en het bestuur had onvoldoende vrouwkracht om de presentaties onder het voetlicht te brengen.

Wel werd in meerdere kerkdiensten aandacht gegeven aan de benarde situatie in het Midden-Oosten: in de Remonstrantse Gemeente Twente, in de oecumenische Viering in vredesweek in de Jacobuskerk en op Israël Zondag in de PKE Deta wijkgemeente.



Boek Bidt Jeruzalem Vrede toe.

In 2010 ging opnieuw een delegatie van de vrouwengroep op reis naar Israël en Palestina. Besloten werd om een vervolg te schrijven op het boekje Vertel onze verhalen verder (red. Riet Bons - Storm, Narratio). Vanuit de Oecumenische Vrouwengroep Twente _ Bethlehem is meegeschreven aan dit boek, dat de titel Bidt Jeruzalem Vrede toe kreeg. Het bevat verhalen uit Israël en Palestina en poogt vanuit een meerzijdige betrokkenheid te schrijven. Enthousiast is er ook meegedacht en -gewerkt aan de presentatie van dit boek, dat in juni 2011 verscheen. In het Dienstencentrum van de Protestantse kerk Nederland werd onder ruime belangstelling het boek onder de aandacht gebracht. Ook klonken er Palestijnse verhalen, was er muziek en zang. Via ons bestuur is het informatieve boek te verkrijgen.

Bezoek van zes Palestijnse vrouwen in september.

Na een uitgebreide voorbereiding konden we in september zes jonge Palestijnse vrouwen verwelkomen in Twente! Vele sponsors hadden dit bezoek mogelijk gemaakt. Op grond van de wensen van de vrouwen maakten we een programma. Druk, interessant, leerzaam, maar ook ontspanning biedend. Twee aan twee werden de vrouwen ondergebracht in gastgezinnen.

En ze hebben genoten. Vooral van de vrijheid: zomaar over straat kunnen lopen, liefst winkel in winkel uit, hun ogen uitkijkend. Genietend van het groen in het bos, de dieren in de kinderboerderij, het zelf koken, schilderen, dansen, over serieuze onderwerpen praten, de synagoge bezoeken en een presentatie geven. Ze haalden de krant: TC Tubantia interviewde de vrouwen, die vertelden in een soort kooi te wonen. Allen spraken goed Engels. Ze hadden een presentatie voorbereid en zongen en dansten op de Internationale Dag VN dag van de Vrede en in de oecumenische viering in de Jacobuskerk. Zowel voor hen als voor ons was het een inspirerende week! Met een fotoboekje vol herinneringen vertrokken ze weer huiswaarts.

Vrienden van de Stichting.

Graag willen wij onze doelstellingen en activiteiten delen met andere vrouwen (en mannen) uit Twente. Voor dit doel is Vrienden van de Stichting opgericht. Voor een donatie van € 20 per jaar (meer mag ook!) kunt u lid worden en ontvangt u jaarlijks deze nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten. U kunt uw gift aftrekken voor de belasting. Meer weten? Mail naar de website www.kleinkanveel.nl

Plant een Olijfboom.

Vrouwengroep Twente Bethlehem sponsort jaarlijks 2 olijfbomen. Dit is een internationale actie van de YMCA Oost-Jeruzalem en de YMCA Palestina om door middel van het planten van olijfbomen samen met Palestijnse boeren de hoop op een goede toekomst levend te houden. Meer weten? www.planteenolijfboom.nl

Hoe nu verder?

Een vijftal vrouwen heeft zich bereid verklaard om een doorstart te maken. Ze zijn aanspreekpunt voor het AEI en zullen de contacten met de vrouwen in Bethlehem blijven onderhouden.

Tegelijk zullen zij zich bezinnen op contacten met Joods Israëliische groepen, die ook zoeken naar mogelijkheden van dialoog in het Midden-Oosten. Met een aantal personen / groepen is er een relatie.

De Detakerk heeft het voornemen om in het voorjaar van 2013 een bezoek te brengen aan Israël en Palestina, waarbij zij zeker de Bethlehemse vrouwen zullen bezoeken.

Het AEI heeft een project voor jongeren opgestart. Vanuit dit project zullen jongeren uit Palestina worden uitgedaagd de dialoog aan te gaan met buitenlandse jongeren, waaronder jongeren in Nederland. de jongeren zijn vaak de dochters/zonen van "onze" vrouwen.

Wij zullen dit project van harte ondersteunen zowel financieel als moreel.

Met Wilde Ganzen zijn wij in gesprek om het bedrag dat we storten te verdubbelen.

Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief mee willen denken/ praten in het bestuur: Van Harte Welkom! Neem contact op via onze website www.kleinkanveel.nl